

ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ



14^ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου
25η Μαρτίου 1821
Τάξη: ΣΤ'

Στη γιορτή συμμετέχουν οι μαθητές:

Αφηγήσεις:

Κωνσταντίνα Μ., Ελένη Φ., Ελευθερία Κ., Κωνσταντίνος Σ., Αλέξανδρος Α., Αντάν, Μιχάλης Σ., Χρυσούλα Β., Βασιλική Γκ., Αναστασία Π., Αλίκη Θ., Νίκος Τσ., Αμφιτρίτη Ρ., Ευσταθία Φ., Γιάννης Κ., Σταυρούλα Κ., Τάσος Π., Αναστάσης Τσ., Γεωργία Μ., Δημήτρης Κ., Αλεξάνδρα Κ.

Ποιήματα:

«**Της Αγιά Σοφιάς**» (Αμφιτρίτη Ρ., Βάσια Β.)
«**Μάνα κι αν έρθουν οι φίλοι μου**» (Νίκος Ντ.)
«**Της κλεφτουριάς τα βάσανα**» (Νίκος Β.)
«**Του Βασίλη**» (Βασίλης Π. Αναστασία Στ.)
«**Θαυμάζω την Ελλάδα μας**» (Αναστασία Στ., Ελισάβετ Σ.)
«**Ηρωες του 21**» (Γιάννης Π.)
«**Δημοτικό τραγούδι για το θάνατο του Καραϊσκάκη**» (Σπύρος Χρ.)

Δραματοποιήσεις:

Ο σκλάβος (Αναστάσης Τσ., Γιάννης Τσ.)
Σκηνή παιδομαζώματος (Όλα τα κορίτσια της Στ')
Όρκος Φιλικών (Γιάννης Τσ., Δημήτρης Κ., Αλέξανδρος Α.)
Σύλληψη του Διάκου (Νίκος Γ., Μιχάλης Σ., Τάσος Π.)
Θάνατος Γ. Καραϊσκάκη (Νίκος Γ., Σπύρος Τζ., Νίκος Ντ., Νίκος Β., Τάσος Π., Μιχάλης Σ., Γιάννης Τσ.)
Στο ρόλο του **Θ. Κολοκοτρώνη**, ο Σπύρος Τζ.

Χορευτικά:

Χασάπικο (Κωνσταντίνα Μ., Ελένη Φ., Αλεξάνδρα Κ., Αμφιτρίτη Ρ., Βάσια Β., Αναστασία Π., Αλίκη Θ., Ελευθερία Κ., Γεωργία Μ., Σταυρούλα Κ.,)
Χορός του Ζαλόγγου (Αλεξάνδρα Κ., Αναστασία Π., Χρυσούλα Β., Βάσια Β., Βασιλική Γκ., Ελευθερία Κ., Αναστασία Π., Ευσταθία Φ., Γεωργία Μ., Ελισάβετ Σ., Αμφιτρίτη Ρ., Κωνσταντίνα Μ., Ελένη Φ.)
Τσάμικο: (Σπύρος Τζ., Νίκος Ντ., Νίκος Β., Τάσος Π., Μιχάλης Σ., Γιάννης Τσ.)

Χορωδία:

Συμμετέχουν όλα τα παιδιά της ΣΤ' και τραγουδούν:
«**Μάνα μου τα κλεφτόπουλα**»
«**Θούριος**»

Ακούγονται τα τραγούδια:

«Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω» των Α. Καλδάρια - Πυθαγόρα.
Ελεύθεροι Πολιορκημένοι: «**Άκρα του τάφου σιωπή**» Ερμηνεία Ν. Ξυλούρης.
«**Ο σκλάβος**» Ερμηνεία: Β. Λαβίνα- Γ. Νταλάρας
Μουσική: Γιάννης Μαρκόπουλος

Λίγα λόγια

Γ. Καραϊσκάκης : "Εγώ πεθαίνω όμως εσείς να είστε μονιασμένοι και να στηρίζετε την πατρίδα".

Ο Καραϊσκάκης που είναι χτυπημένος, παρακινεί τους άντρες του να συνεχίσουν να πολεμάνε, αφηφώντας το γεγονός του θανάτου του. Από τα λόγια του, καταλαβαίνουμε ότι ο Καραϊσκάκης δεν σκέφτεται τον εαυτό του αλλά τις επόμενες γενιές που πρέπει να είναι ελεύθερες. (Σταυρούλα Κ. μαθήτρια της ΣΤ')

Θ. Κολοκοτρώνης: "Ο κόσμος μας έλεγε τρελούς. Ημείς αν δεν είμεθα τρελοί, δεν εκάναμεν την επανάσταση, διότι ηθέλαμε συλλογισθεί πρώτον δια πολεμοφόδια, καβαλαρία μας, πυροβολικό μας, ηθέλαμε λογαριάσει τη δύναμη την ιδικήν μας και την τούρκικη δύναμη.

Ναι πράγματι! Οι Έλληνες ήταν πολύ πιο λίγοι από τους Τούρκους. Και ναι! Υστερούσαν σε όπλα και πολεμοφόδια. Όμως πόση σοφία κρύβουν τα λόγια του Κολοκοτρώνη! Πράγματι ο κόσμος δεν ήξερε ότι για μια πραγματική επανάσταση τα όπλα και οι γενναίοι πολεμιστές δεν είναι πάντα αρκετά. Πρέπει να υπάρχει και εξυπνάδα. Πρέπει να τολμάς. Να ρισκάρεις ..Και φυσικά πρέπει να διαθέτεις και λίγη... τρέλα. (Ευσταθία Φ. μαθήτρια της ΣΤ')

Απευχόμαστε να ζήσουμε ανάλογες καταστάσεις καταπίεσης, δουλείας, εξαθλίωσης.

Ευχόμαστε όμως οι επόμενες γενιές να κληρονομήσουν τη λεβεντιά, τη γενναιότητα, την ομαδικότητα των αγωνιστών του 1821. **Να διαθέτουν εξυπνάδα, να τολμούν, να ρισκάρουν... και φυσικά να διαθέτουν και λίγη τρέλα.**

**Η ΣΤ' τάξη του 14^{ου} Δημοτικού Σχολείου Ιλίου
Μάρτιος 2015**