



*Ο κόσμος μας έλεγε τρελούς...*

# 14ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου



*Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012  
Τάξη ΣΤ'*

## *Αντί προγράμματος*

*Στον βούρκο μέσα τα νερά  
Ποια γλώσσα μου μιλάνε  
Αυτοί που μου ζητάνε  
Να χαμηλώσω τα φτερά;*

...και δε χαμήλωσαν τα φτερά. Αντιστάθηκαν, διεκδικώντας ένα καλύτερο αύριο, για τους ίδιους και τα παιδιά τους.

Εμείς ταξιδεύουμε για λίγο μαζί τους στο παρελθόν, ζώντας από κοντά τα χρόνια του '21 και για άλλη μια φορά...

**Οραματιζόμαστε** μαζί με το Ρήγα Φεραίο, έναν καλύτερο κόσμο.

**Θαυμάζουμε** τη γενναιότητα και την τόλμη των κλεφτών, των Σουλιωτισσών, του Διάκου και όλων όσων κατάφεραν να σώσουν την αξιοπρέπεια τους και την ψυχή τους την ίδια, εις βάρος της ζωής τους.

**Εμπιστευόμαστε** την κρίση, την επινοητικότητα τη σιγουριά και τη λεβεντιά του Κολοκοτρώνη, καθώς και την ικανότητά του να «βλέπει» πιο μακριά απ' ό,τι οι άλλοι και να προβλέπει...

**Φανταζόμαστε** τη γιγαντιαία μορφή του Ανδρούτσου να διασχίζει στρατόπεδα, στητός καμαρωτός, ξεγελώντας τον εχθρό.

**Αντιλαμβανόμαστε** την ασημαντότητα των μεγαλείων, παρακολουθώντας τον Μπότσαρη να σκίζει το δίπλωμά του μπροστά στους οπλαρχηγούς.

**Ακολουθούμε τις συμβουλές** του Μακρυγιάννη και προσπαθούμε να προχωράμε ενωμένοι...

*...και έτσι μαζί με εκείνους, αντιστεκόμαστε και εμείς σήμερα -στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε- αγωνιζόμενοι για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, κρατώντας το κεφάλι ψηλά και τα φτερά μας ανοιχτά.*

*Και όταν οι δυσκολίες μάς κουράζουν, επιστρέφουμε πάντα στην ασφάλεια των σταθερών αξιών που παρέμειναν και παραμένουν άφθαρτες και αναλλοίωτες στο πέρασμα των χρόνων.*

*...και συνεχίζουμε...*

**Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας σ' αυτό το μικρό ταξίδι.**

**Η ΣΤ' τάξη του 14<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Ιλίου  
Μάρτιος 2012**

### ◆ Στην αφήγηση του χρονικού, ακούστηκαν οι μαθητές:

Βάιος Α., Αλέξανδρος Β., Θωμαή Β., Νίκη Β., Όλγα Γ., Ραλλού Ι., Άννα-Μαρία Κ., Ελένη Κ., Παναγιώτα Κ., Ελευθερία Κ., Ευαγγελία Μ., Κατερίνα Μ., Σοφία Μ., Τζένη Μ., Μπόρα Μ., Μαρία Π., Μαρία Π., Κωνσταντίνα Π., Αλέξανδρος Σ., Γιάννης Σ., Ηλιάνα Σ., Μιχάλης Τ., Αχιλλέας Τ., Νίκη Τ., Μαρία-Νεφέλη Φ., Άγγελος Χ., Μυρτώ Χ.

### ◆ Τα ποιήματα, εκφώνησαν οι:

Ζώης Α., Στέφανος Β., Νίκη Β., Ανδρομάχη Γ., Πλάτωνας Κ., Νίκος Κ., Γιώργος Μ., Μαρία Μ., Παύλος Ν., Κώστας Ρ., Μαρία Σ., Μιχάλης Τ., Αντώνης Τ.

### ◆ Η δραματοποίηση του όρκου των φιλικών, έγινε από τους:

Θοδωρή Μ. και Μάνο Φ..

### ◆ Το Μάρκο Μπότσαρη και τους οπλαρχηγούς υποδύθηκαν αντίστοιχα οι:

Κυριάκος Τ., και Βάιος Α., Νίκος Μ., Αλέξανδρος Σ., Αντώνης Τ., Μάνος Φ.

### Χόρεψαν οι:

✿ **Να 'τανε το 21:** Όλγα Γ., Μαρία Π., Κωνσταντίνα Π., Άννα-Μαρία Κ., Μυρτώ Χ.

✿ **Κλέφτικη ζωή:** Βάιος Α., Νίκος Μ., Αλέξανδρος Σ., Κυριάκος Τ., Αντώνης Τ., Μάνος Φ.

✿ **Έχε γεια καμμένη κόσμε:** Θωμαή Β., Νίκη Β., Νίκη Β., Ανδρομάχη Γ., Ραλλού Ι., Ελίνα Κ., Ελευθερία Κ., Κατερίνα Μ., Τζένη Μ., Μπόρα Μ., Μαρία Σ., Ηλιάνα Σ.

✿ **Τσάμικο:** Ζώης Α., Παναγιώτα Κ., Ευαγγελία Μ., Γιώργος Μ., Σοφία Μ., Νίκη Τ.

### Στη χορωδία συμμετείχαν όλα τα παιδιά της ΣΤ' και τραγούδησαν:

«Μάνα μου τα κλεφτόπουλα», «Ο Θούριος», «Δέκα παλικάρια».

### Ακούστηκαν τα τραγούδια:

«Τούτες τις μέρες» Στίχοι: Γιάννης Ρίτσος Μουσική: Χρήστος Λεοντής Πρώτη εκτέλεση: Νίκος Ξυλούρης

«Πώς να σωπάσω;» Μουσική: Σ.Ξαρχάκος Στίχοι: Κ. Κινδύνης Ερμηνεία: Ν. Ξυλούρης

### Ελεύθεροι Πολιορκημένοι: «Άκρα του τάφου σιωπή»

Μουσική: Γιάννης Μαρκόπουλος, Στίχοι: Διονύσιος Σολωμός, Ερμηνεία: Ν. Ξυλούρης Η. Κλωναρίδης.