



Όλα τούτα λέγανε κάποιοι δεν ήταν τίποτα.
Όμως εμείς ξέραμε πως από τούτα τα απλά λόγια,
από τούτες τις απλές πράξεις,
από τούτα τα απλά τραγούδια,
μεγάλωνε το μπόι της ζωής,
μεγάλωνε ο κόσμος, **μεγαλώνουμε**

Γιάννης Ρίτσος

14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ



Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012

Τάξεις Γ' και Δ'

**...Να λείπεις,
δεν είναι τίποτα να λείπεις.
Αν έχεις λείψει για ό,τι πρέπει
θα 'σαι για πάντα μέσα σ' όλα εκείνα
που για αυτά έχεις λείψει,
θα 'σαι για πάντα
μέσα σ' όλο τον κόσμο...**

Τη σημερινή μας γιορτή την αφιερώνουμε σε όλους εκείνους που έλειψαν και θυσίασαν τη δική τους ύπαρξη για να μη λείψει σε μας η ελευθερία. Μια ελευθερία που κάθε μέρα που περνάει συνειδητοποιούμε όλο και περισσότερο, πόσο δύσκολα κατακτάται αλλά και πόσο δύσκολα διατηρείται. Όμως οι ιστορικές μνήμες είναι πάντα δίπλα μας, συνοδοιπόροι και αρωγοί στις δύσκολες μάχες της καθημερινότητάς μας. Μάχες για μια ανθρώπινη και αξιοπρεπή ζωή. Μια ζωή γεμάτη χαμόγελο κάτω από το γαλανό ουρανό μας που κανένα σύννεφο σκλαβιάς δεν θα αφήσουμε να ξανασκεπάσει. Και με τέτοιο παρελθόν στις πλάτες μας διατηρούμε την ελπίδα μας ζωντανή και έχουμε στο μυαλό μας διαρκώς, τα λόγια του ποιητή:

**«Ο κόσμος, σου λέω, είναι όμορφος
Ό,τι κι αν πεις, ό,τι κι αν κάνεις
όμορφος
Το μέλλον είναι σίγουρο
αδελφέ μου»...**

**Σας ευχαριστούμε
Οι Γ' και Δ' τάξεις του 14^{ου} Δ.Σ Ιλίου**

Στην αφήγηση του χρονικού, πήραν μέρος οι μαθητές:

Γεωργία Μ., Νίκος Τσ., Δημήτρης Κ., Αλίκη Θ., Αλέξανδρος Α., Νίκος Ντ., Αναστασία Π., Κωνσταντίνα Μ., Ελισάβετ Σ., Τάσος Π., Χρυσούλα Β., Αμφιτρίτη Ρ., Βάσια Β., Νίκος Γ., Σπύρος Τζ.

Στις δραματοποιήσεις πήραν μέρος οι:

Δικτάτορες: Βασιλίας Π., Μιχάλης Σ., Γιάννης Τσ.

Λαός: Νικολέττα Σ., Σταυρούλα Κ., Αναστάσης Τσ., Κοσμάς Μ., Ελένη Φ., Νίκος Β., Ελευθερία Κ.

Μάνα: Ευσταθία Φ.

Ποιήματα απήγγειλαν οι:

Παρασκευή Μπ., Γιάννης Κ., Αναστασία Σ., Αλεξάνδρα Κ.

Στη χορωδία συμμετείχαν οι μαθητές της Γ' τάξης.

Τραγούδησαν τα τραγούδια: «Το σφαγείο», «Είμαστε δυο», «Λεβέντης», «Καραγκιόζης»

Ακούστηκαν τα τραγούδια:

«Αχ χελιδόνι μου»

Στίχοι: Λευτέρης Παπαδόπουλος

Μουσική: Μάνος Λοΐζος

«Στη συγκέντρωση της Ε.Φ.Ε.Ε.»

Μουσική / Στίχοι: Διονύσης Σαββόπουλος

«Μη με ρωτάς»

Στίχοι: Λευτέρης Παπαδόπουλος, *Μουσική:* Μάνος Λοΐζος.

«Κάποτε θα 'ρθουν»

Στίχοι: Λευτέρης Παπαδόπουλος

Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης